



Sanctus

- et magasin, der beskriver liberal katolsk kirke

Nr. 21 - juli 2012



Sankt Maria Kirken, Aalborg

Ansvarshavende: præst Heinrich Nielsen, Roevej 6, 8643 Ans By
Tlf: 8684 1848; mail: heinrich@lkk-dk.dk

Ansvarshavende: subdiakon Karin Joy Wolff, Holmevej 6, 9490 Pandrup
Tlf: 9820 4441; mail: karin@lkk-dk.dk

Helligåndskirken, København

Ansvarshavende: biskop Uffe Børjesen
Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg
Tlf: 5047 2446; mail: uffe@lkk-dk

Sankt Gabriels Kirke, Aarhus

Ansvarshavende: præst Mogens Blichfeldt, Randersvej 90, Bendstrup, 8544 Mørke. Tlf: 8699 7707; mail: mogbli@lkk-dk.dk

Maria Magdalene Kirken, Nordsjælland

Ansvarshavende: præst Birgit Adelsteen Ljungdahl, Hansensvej 10, 1. tv., 3400 Hillerød. Tlf: 6131 9193; mail: birgit@lkk-dk.dk
Hjælpepræst: Kenneth Christensen

Center Skt. Knud, Sydsjælland

Ansvarshavende: biskop Uffe Børjesen
Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg
Tlf: 5047 2446; mail: uffe@lkk-dk.dk

Center Skt. Mikael, Fyn

Ansvarshavende: præst Natascha Høyer, Walkendorffsvej 88, 5700 Svendborg Tlf: 2238 8244; mail: natascha@lkk-dk.dk

Center Skt. Rafael, Midtjylland

Ansvarshavende: præst Heinrich Nielsen, Roevej 6, 8643 Ans By
Tlf: 8684 1848; mail: heinrich@lkk-dk.dk

Regionalbiskop for Danmark

biskop Uffe Børjesen
Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg
Tlf: 5047 2446; mail: uffe@lkk-dk

Magasinet Sanctus

Sanctus udgives af foreningen liberal katolsk kirke i Danmark.

Bladet udkommer tre gange årligt i marts, juli og november.

Indlæg sendes til den ansvarshavende redaktør Uffe Børjesen.

Artiklerne udtrykker forfatterens meninger, ikke altid redaktionens.

Web

www.lkk-dk.dk. Her kan tidligere numre af Sanctus læses.

Forsiden:

Tallerkensmækkerblomst. Foto taget i foråret 2012



Leder

af
Regionalbiskop Uffe Børjesen



Kalenderen siger juli og den danske sommer opfører sig stort set som den plejer; lidt regn, lidt sol og så lidt mere regn - og snart er det ferietid for langt

de fleste.

For at kigge lidt tilbage i året blev påskens mysterier igen fejret i Lysets Hus i Århus.

Ugen viste sig at blive en række dage fulde af dejlig mad, mange smil og grin, mange skelsættende møder mellem mennesker og ikke mindst af daglige gudstjenester, som hver for sig blev brikker i et puslespil og dele af en illustration af den indre opstandelse, i os selv og resten af Skabelsen, som biskop Leadbeater beskriver i sin bog om kirkeåret ”Den indre side af kirkeåret”. Vi bringer i dette nummer uddrag fra bogen, som biskop Leadbeater skrev i 1920. Denne litteratur om emnet har været efterspurgt rundt om i menighederne ved flere lejligheder.

Vi vil i kommende numre af Sanctus bringe flere uddrag fra bogen som trods sin alder stadig udtrykker en væsentlig og grundlæggende forståelse i LKK af

den esoteriske, dvs. den indre, allegoriske og energimæssige, fortolkning af kristendommen.

Vi bringer ligeledes en artikel om LKKs tidlige historie.

Henover foråret har LKK Danmark fået en række nye ordinerede. I Århus en ny dørvogter, Lise Ollendorff. I København en ny lektor, Susanne Bang og i Aalborg en ny diakon, Karin Joy Wolff. For mig, som regionalbiskop, er det en glæde at støtte den *guds-tjeneste*, som sker i hver del af kirken i Danmark – støtte af at hver enkelt deltager arbejder *sammen* om og derved *skaber* rammerne for den ritus, gennem hvilken den sakramentale formidling af Kristus kan ske, samtidig med at enkelte i menigheden påtager sig et ansvar for at sakramenterne *kan* formidles. Dejligt at være med til.

D. 18. maj gik Biskop Kai fredeligt ind i lyset, efter et langt og aktivt liv viet tjeneste for hans med-vandrere og for Kristus. Et mindeord om biskop Kaj findes inde i magasinet.

**God læselyst
- og med ønsket om en god
og venlig sommer**

Den indre side af kirkeåret

af biskop Charles Leadbeater

Oversat og med venlig tilladelse af Bent Christensen.
Redigeret og kommenteret af Uffe Børjesen

Kirkeåret er en sammenblanding af mange formål og ideer - på én og samme tid. Forvirrende, ikke.

Kirkeåret har gennem tiden været brugt til mangt og meget alt efter kirkeretning og -tradition. Kirkeåret bruges stadig som en måde at samordne og styre kirkens identitet på, efter grundlæggende dogmatiske principper og med det formål at ensarte forvaltningen af kirken.

Men kirkeåret kan også bruges til at beskrive et forhold og en universel sammenhæng mellem Gud og menneske og beskrive en dynamisk, udogmatisk og cyklisk udviklingsbevægelse. Sidst men ikke mindst anviser kirkeåret en metode til en struktureret udvikling af sjælen i mennesket.

Som redaktøren ser det, er det helt klart den sidste anvendelse som Leadbeater peger hen til, både i "Science of the Sacraments" og i "The inner side of Christian festivals".

Leadbeater skriver, som en slags begrundelse for udgivelsen i forordet til den første udgave af "Den indre side af kirkeåret":

"Disse noter om kirkeåret var oprindeligt tænkt at være et kapitel i bogen "The Science of the Sacraments Man fandt imidlertid ud af, at den bog allerede var blevet "tung", samt at der var mere at sige om kirkeåret, end der kunne presses ned i et enkelt kapitel.

Det virkede derfor bedst at lave en separat bog til disse betragtninger. Hermed blev det også muligt at tilføje indlæg og tanker i forbindelse med områder af særlig betydning."



Men nu til Leadbeaters tekst i "Den indre side af kirkeåret", som begynder sådan hér:

"Kirkens højtider er opdelt i flere grupper alt efter deres betydning. Som jeg tidligere har forklaret, udgør alle store højtider noget, vi kan kalde en oktav; det vil sige, at de festligholdes over en hel uge, og at den ottende dag faktisk er en gentagelse af den første dag.

Påskén er den største af alle vore højtider – så stor, at festligholdelsen heraf varer endnu længere; og til dens ære markeres den i hele fyrré dage, indtil vi kommer frem til Kristi Himmelfartsdag, og i den periode brænder det særlige påskelys som en indikation på, at denne højtíd på alle måder er den største i det kristne kirkeår.

Ordet ”Påske” stammer fra *Eostre*, der er navnet på den angelsaksiske gudinde for foråret. Der findes en yderligere oprindelse bag dette, da navnet Eostre blot er en anden form for Ishtar, Ashtaroth af Astarte, himlens dronning. Selv denne oprindelse er igen, når vi går langt nok tilbage, udsprunget af ordet ”Ush” fra sanskrit, der betyder ”lys”. Fra ”Ush” kommer ordet Ashas, der i vedaerne er navnet på daggryets jomfruer. Dybest set er påskén altså en fest for lyset – en festligholdelse af at lyset igen hæver sig over verden.

Symbolikken omkring vores evolution, udvikling, samler sig omkring udspringet og udstrømningen af denne evolution – *sol-guddommen*, som i vores system kaldes ”Logos” i henhold til den græske filosofi. *Logos* betyder ”Ord”. Det er den græske betegnelse, der benyttes i den velkendte og meget smukke tekst: ”I begyndelsen var Ordet; og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud”. Lad os forsøge at forstå en smule af hvad disse ord betød for forfatteren af teksten. Den nutidige

kristne tro er i stort omfang blevet materialistisk og ikke-filosofisk.

Som jeg tidligere har sagt det, skyldes det hovedsageligt en yderst uheldig og meget vedholdende trosmæssig sammenblanding af den meget personlige jødiske stammegud, Jehova, med den Allerhøjeste - ”den første årsag til alle ting”.

Der er personer, der fastholder denne ulogiske forvirrende tanke om Gud som en Fader, men en primitiv og tyrannisk Fader; jaloux og grusom ud over alle jordiske erfaringer, og som meget lunefuld giver det ene menneske sundhed ved fødslen, mens et andet menneske modtager udstrakt sygdom; som ved fødselen givet et menneske overflod af rigdom, mens et andet fødes ind i skærende fattigdom - og som er i stand til at kaste det ene menneske eller dem begge ned i helvedes evige pinsler efter døden, hvis ikke menneskene vil gøre vold mod det intellekt, som Han har udstyret dem med, og forgive at tro på bestemte utrolige historier.

Det er sandt, at intet menneske kan forstå Gud; men vi kan i det mindste danne os en mere intelligent opfattelse af Gud end ovenstående udlægning, og første skridt mod en sådan opfattelse er at erkende, at Gud har mange manifestationer. Om det Absolutte, det Uendelige og det Altomfattende kan vi på vort nu-

værende udviklingstrin ikke vide noget om, bortset fra, at Han 'er'.

Det, vi formår at udtrykke i den forbindelse, vil være som en begrænsning, og er derfor fejlagtig. Men i Gud findes der utallige universer, og i hvert univers findes der millioner af solsystemer. Hvert solsystem rummer et udtryk af Guds mægtige væsen, hvilket vi kalder *solguddommen*, *Logos*, - ordet eller *udtrykket for den uendelige Gud*.

Denne solguddom er det, som mennesker betegner som "Gud" i vort solsystem.

Guddommen gennemtrænger solsystemet; der findes intet her, som ikke er i guddommen. Alligevel eksisterer guddommen også over og udenfor systemet, hvor den lever sit eget fantastiske og ufattelige liv blandt sine ligemænd. Som det står skrevet i skrifter, der er ældre end vores: "Efter at have gennemtrængt hele universet med en del af mig selv - forbliver jeg mig".

Ud af sit eget væsen har den mægtige *solguddom* vækket dette mægtige solsystem til live. Vi, der befinder os i det, er dele af guddommens liv under udvikling – gnister af dens guddommelige ild. Fra guddommen udspringer vi alle, og hertil skal vi alle vende tilbage.

Guddommen nedsender sig selv i stoffets verden og lider under formørkelse, korsfæstelse og død, men opstiger herefter igen ud af

stoffet for at vi, menneskeheden, kan eksistere.

Alt liv i solsystemet kommer fra guddommen og derfor må de, der ønsker at fuldføre det, som er fortalt os; de, som ønsker at blive vise og blive indviet, følge i guddommens fodspor og udvikle sig som guddommen har udviklet sig.

Alle de gamle religioner har taget disse tanker til sig og har indvævet dem i smukke symboler, der kun afviger fra hinanden alt efter hvilken religion, race og hvilke folk der er tale om.

Den samme symbolik, som indikerer og beskriver livet hos den indviede i vendinger som livet hos *solguddommen*, findes her i vores kristne kirke, og kommer til udtryk efter som kirkeåret skrider frem".

Artikelserien fortsættes i kommende numre.





Consecration of James Ingall Wedgwood as First Presiding Bishop
London, England, February 13, 1916

LKKs tidlige historie

af Simone Andersen

Liberal katolsk kirke har sin oprindelse i den gammelkatolske kirke i Holland/England. Denne kirke brød med romerkirken i 1871 på grund af doktrinen om pavens ufejlbarlighed, vedtaget på vatikanerkoncilet i 1870.

Den engelske sektion fik egen biskop i 1908, da Arnold Harris Matthew blev konsekreret og blev ærkebiskop for England, Irland og Storbritannien.

Ærkebiskop Matthew ordinerede flere teosoffer til præsteskabet og var fuldstændigt orienteret om deres teosofiske livsindstilling.

Biskop Matthew var ærkekonservativ og på det personlige plan usædvanlig omskiftelig. Allerede i 1910 brød han med ærkebispesædet i Utrecht, hvorved England blev selvstændig.

Den 22. juli 1913 ordineredes James Ingall Wedgewood til præst. Han havde uden held forsøgt at blive præst i den anglikanske kirke.

Allerede et par år senere vendte biskop Matthew på en tallerken og krævede af de teosofiske præster, at de afsvor deres teosofiske livsholdning. Det gjorde han fordi en anden præst havde fortalt ham, at teosofien er syndefuld. Dette krav nægtede de at efterkomme, hvilket resulterede i at biskop Matthew forlod den gammelkatolske kirke, tilsluttede sig romerkirken og erklærede den gammelkatolske kirke i England for nedlagt.

De teosofiske præster havde helhjertet tilsluttet sig til den gammelkatolske kirke - det lå dem fjernt at starte en ny kirke.

Nu stod de teosofiske præster i en helt ny situation; de var uden ledelse og uden biskop. Biskop Willoughby, der tidligere var blevet smidt af kirken, kom dem til undsætning og lovede at støtte dem.

Efter 4½ måneders overvejelser accepterede Wedgewood at blive konsekreret af biskop Willoughby. Det skete d. 16/2 1916 i fællesfrimureriets tempel i London.

Kort efter sin konsekration rejste Wedgewood til Australien, her mødte han igen Charles Webster Leadbeater, som kunne se store muligheder i kirken. Han var allerede ordineret præst i den anglikanske kirke, men trådte ud, da han mødte teosofien i 1884.

Leadbeater blev konsekreret af biskop Wedgewood i Sydney d.22. juli i 1916.

De to startede nu en minutiøs og okkult gennemgang af alle kirkens tjenester. Det er dette studie, der ligger til grund for vores nuværende liturgi og bogen ”The science of the Sacraments”.

Dette arbejde sluttede i 1918, men blev efterfølgende revideret. Wedgewood forfattede kirkens principper og sammensatte store dele af kirkens liturgi.

I årene 1916 - 1918 havde både Wedgewood og Leadbeater stor rejseaktivitet. De ordinerede præster og grundlagde menigheder i Australien, New Zealand, USA og Holland.

Selvom kirken først fik navnet Liberal Katolsk kirke og en endelig liturgi i 1919, regnes kirkens start for 16. februar 1916, da Wedgewood blev konsekreret.

Kirken i Danmark startede i 1929, da Otto Viking blev ordineret..



Mindeord om biskop Kaj

Biskop Kai gik ind i lyset d. 18. maj 2012, efter at have levet et langt liv.

Han blev bisat fra Bregnet kirke i Rønde, hvor den smukke kirke dannede rammen om en fredelig og lys tjeneste, hvor familie og venner var mødt op for at tage afsked med menneske, som har levet et meget musisk liv.

Et langt liv som LKK præst startede for Kai på Besantgården på Lolland, hvor den senere biskop Otto Viking boede. Om sommeren var Besantgården et mødested for teosofisk interesserede og hvor der blev afholdt kirketjenester og foredrag om både LKK og teosofien.

Gennem mange år var Kai en flittig foredragsholder og efter at være blevet præsteordineret i 1963 var han også en flittig præst. Han fik indrettet 1. salen af sit hus til kirkerum, som blev anvendt til offentlige tjenester og kapellet har været rammen om uddannelsen af mange altertjenere i Danmark. Kapellet var i en årrække et frugtbart omdrejningspunkt LKKs arbejde i Jylland.

Biskop Kai var optaget af det spirituelle og inviterede bl.a. healere til at besøge Danmark og var også ude i den store verden bl.a. for at deltage i *sittings* hos Sai Baba i Indien.

Jeg kan huske at der var et møde på Lunavej i Aalborg, kort tid efter at Kai havde været i Indien og vi drillede ham med at vi for eftertiden nok ville begynde at kalde ham Kai Baba.

Trods Kais sans for en god historie og lun humor, syntes han faktisk ikke at det var morsomt at blive sammenlignet med Sai Baba på den måde – snarere lidt upassende.

Kai havde et brændende ønske om at tjene sine medmennesker og Kristus og et særkende ved Kaj var at han var i stand til at møde og tale med mennesker, uanset hvorfra i verden eller samfundet de kom. Nok fordi han altid mødte folk med hjertet forrest. Ved siden af sit virke i LKK var Kai gennem mange år ansat som musiker i Aalborg Symfoniorkester, hvor han har været med til at opføre stort set enhver slags orkestermusik – lige fra Champagnegaloppen til Verdis Requiem.

Biskop Kai blev bispekonsekreret i 1996 i en alder af 76. Han fungerede som regionalbiskop for Danmark, Norge og Island frem til 2007.

+Uffe



Program for august - november 2012



Sankt Maria Kirken, Aalborg

*Nr. Sundby gl. byrådssal,
- indgang ved posthuset -
Torvet 5, 2. sal, 9400 Nørresundby*

Søndag d. 9. september, kl. 11.00

Sangmesse.

Søndag i festugen for Marias fødsel

Farve: hvid

Søndag d. 30. september, kl. 11.00

Sangmesse

Søndag i festugen for Skt. Michael

Farve: hvid

Grundet de lidt særlige omstændigheder omkring vores lejemål i den gamle byrådssal i Nr. Sundby, kan vi kun booke lokalerne med tre måneders varsel. Derfor har vi booket sådan at vi kan have to tjenester i september.

Vi vil for de følgende tjenester forsøge at lægge dem på den sidste søndag i måneden – besked om det vil ske når vi har fået booking af lokalerne på plads.

God Sommer!



Sankt Gabriels Kirke Aarhus

*Lyset Hus, Posthussmøgen 11C,
8000 Aarhus C*

Søndag d. 9. september, kl. 11.15

Sangmesse med konfirmation og
helbredelsestjeneste.

Søndag i festugen for Marias fødsel

Farve: hvid

Søndag d. 7. oktober, kl. 11.15

Messe og helbredelsestjeneste.

18. søndag efter Trinitatis

Farve: grøn

Motto: Kristus som sandhed

Søndag d. 4. november, kl. 11.15

Messe og helbredelsestjeneste.

*Søndag i festugen for alle helgens
dag*

Farve: hvid



Maria Magdalene Kirken Nordsjælland

Hansensvej 10, 1. tv., 3400 Hillerød

Kenneth Christensen var min mentor, da jeg forberedte mig på at blive præst, men nu bytter vi roller. Selvom jeg forsætter som ansvarshavende præst og han er blevet tilknyttet kirken som hjælpepræst, har Kenneth en stor viden om kirken, som alle, også jeg, kommer til at nyde godt af. Det er derfor med stor glæde, jeg byder Kenneth velkommen som præst ved Maria Magdalenes kirke, jeg glæder mig til vort fortsatte samarbejde.

Annitta har siden januar fungeret som fast altertjener ved kirken, hvilket vi er rigtig glade for - velkommen også til dig Annitta.

Vi har siden Påske øget tjenesterne til alle ulige uger, så der er blevet flere tjenester. Det er gået rigtig godt, og der har været flere besøg i kirken end tidligere, og vi fortsætter med det fra september. Der holdes dog **lukket i august**. Første tjeneste

efter ferien er således **2. september kl. 11.00**.

Biskop Uffe har været på besøg 2 gange her i foråret, hvilket har været rigtig dejligt, tak fordi du tager den lange tur her op til os. Der har derfor både været en ordination og konfirmation. Der er lagt et nyt besøg ind igen til efteråret, og planen er at biskop Uffe kommer 2 gange om året.

Kirken har fået nyt gulv, hvilket er en nydelse. Der mangler stadig den sidste finpudsning, men det kommer i løbet af sommeren. Resten af lejligheden skal igennem samme forvandling, og da der ikke vil blive aflyst tjenester bedes alle tilgive, hvis der roder i en periode, da det er en større proces.

Som noget nyt har kirken fået åbningstider.

Der er **åbent fra kl. 10.30 - 14.00** på alle tjenestedage, og efter tjenester serveres kaffe/the og som oftest noget spiseligt.

Har du ønsker om dåb, konfirmation, husvelsignelse eller andet måske blot en snak bedes du kontakte ansvarshavende for kirken.

Telefon 61 31 91 93 eller mail birgit@lkk-dk.dk.

Vi ønsker her fra alle en god og velsignet sommer.

Søndag d. 2. september, kl. 11.00

Sangmesse.

13. søndag efter Trinitatis

Farve: grøn

Motto: Gode gerninger

Søndag d. 16. september, kl. 11.00

Sangmesse

15. søndag efter Trinitatis

– *en dag viet Helligånden*

Farve: rød

Motto: Det eviges virkelighed

Søndag d. 30. september, kl. 11.00

Sangmesse

Søndag i festugen for Skt. Michael

Farve: hvid

Søndag d. 14. oktober, kl. 11.00

Sangmesse.

19. søndag efter Trinitatis

– *en dag viet til alle verdens religioner.*

Farve: grøn

Motto: Takt og tolerance

Søndag d. 28. oktober, kl. 11.00

Sangmesse

Søndag i festugen for Skt. Rafael

Farve: hvid

Helligåndskirken København

Helligåndskirken har for tiden ingen lokaler at afholde tjenester i.

Vi leder med lys og lygter efter et egnet sted for menigheden. Hvis du hører om ”noget”, som måske kunne være interessant kan du henvende dig til menighedens bestyrelse;

Lis Olesen, mobil 61 33 45 69 eller mail ehmke@fasttvnet.dk

Simone Andersen, mobil 81 61 93 20 eller

simone.andersen@comxnet.dk

Susanne Bang, mobil 51 70 70 34 eller mail sbang@comxnet.dk

Du er velkommen til at kontakte den ansvarshavende præst på mail uffe@lkk-dk.dk eller mobil 50 47 24 46, hvis du har ønsker om dåb, konfirmation, husvelsignelse, generel information om Liberal Katolsk Kirke eller...

Liberal katolsk kirke er en esoterisk gnostisk kirke, derfor er dens fortolkninger af den hellige skrift ofte i disharmoni med den eksoteriske kirketradition, som lægger stor vægt på dogmernes ufejlbarlighed og en formalistisk udlægning af skriftens ord. Hvor den eksoteriske kirke lægger vægt på vort ødelagte forhold til Gud, lægger den esoteriske kristne tradition vægt på Kristus i det enkelte menneske, sjælens eller bevidsthedens indre lys. LKK fremhæver det faktum at vi alle er lysets børn og vores indre lys er ét med kilden til alt lys. Vi lever derfor ikke i fortabthed, adskilt fra Gud, men er udødelige gnister fra Guds ild.